

חזרה! לפני 6-10

התורה של הילדים

הרב יוני לביא - מראשי ארגון ההל"ם,
מרבני ברקאי ורב מוקד חברים מהקשיבים
מחובר/ת



בטח. גם את זה היה לנו בשעורי הבית: קוראים בתורה את הספור על מתן תורה, ועשרת הדברות ואת מגילת רות. יו, אני ממש אוהבת את המגילה הזו. ההתחלה שלה נורא עצובה 😞 איך כלם שם מתים: אלימלך ומחלון וכליון, אבל בסוף רות ובעז מתחתנים ונולד להם בן שהוא היה הסבא של דוד מלך ישראל.

ואת יודעת למה קוראים דוקא את המגילה הזו בחג השבועות?

באמת, למה? את מגילת אסתר קוראים בפורים כי היא מספרת את מה שקרה בחג הזה. אבל מה הקשר בין רות לבין מתן תורה?

אחת התשובות היא שכמו שרות התגיירה וקבלה עליה את התורה והמצוות, כך עם ישראל כלו קבל עליו את התורה והמצוות בחג השבועות.

יפה מאוד. תגיד הרב, גם ילדים חייבים ללמוד תורה? אני לא מתכננת לשעור תורה של בית ספר, אלא כמו שאבא שלי עושה - שבליילה אחרי שהוא חוזר מהעבודה הוא הולך לשעור דף יומי ולומד גמרא 📖.

מצוות ללמוד תורה היא מצוה נפלאה ויקרה ששקולה כנגד כל המצוות. זה נכון לגבי מבגרים, אבל יש ערך מיוחד דוקא ללמוד תורה של ילדים. תארי לעצמך שקד, שהמשיח היה מגיע והיו מתחילים לבנות את בית המקדש, והיו מנסים להזדרז כדי לסיים את הבניה שלו עד יום הכפורים. האם לדעתך היה כדאי לגייס לענין גם את הילדים? נגיד, שכיניו סנדוויצ'ים לפונעלים. היית מצטרפת לזה?

בטח. וגם הייתי מביאה את כל החברות שלי. יש כמה שיהיו ממש שמחות לבוא, בעיקר אם זה במקום ללכת לבית ספר... 😊

אז אולי תפתעי לנלות שהרמב"ם, אחד מגדולי חכמי ישראל, כותב אחרת: "אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבגין בית המקדש". כלומר, לא מפסידים ללמוד תורה של ילדים, אפילו לצרף מטרה כל כך חשובה כמו בניית בית המקדש.

ואי. אז כנראה באמת הלמוד שלנו חשוב מאוד. אתה יודע מה חבל, הרב יוני? שאם שבועות הוא כזה חג יפה - גם בכורים, גם מגילת רות, גם עוגות גבינה, גם ללמוד תורה - למה עשו אותו רק יום אחד?! 😞



שלום הרב יוני. קוראים לי שקד ואני לומדת בכתה ב' של המורה מוריה. אפשר עזרה בשעורי בית? 😊

בבקשה.

אני צריכה לכתב שלושה שמות לחג השבועות, ויש לי רק אחד: חג מתן תורה. אתה מכיר עוד שנים?

אתן לך רמז: אדם שגדלים בשדה שלו פרות משבעת המינים צריה להביא את הראשון מכל סוג לבית המקדש.

נו, אני יודעת מה זה: בכורים. בשבועות היו מביאים אותם לבית המקדש?

החל משבועות מתחיל זמן הבאת הבכורים, וזה גם הזמן שבו קצרו את החטה והביאו ממנה מנחה לה'.

מאין. אז התשובה בעצם היא חג הבכורים וחג הקציר. אח שלי, תמה קורא לו גם חג עוגות הגבינה 🥞, אבל נראה לי שזה הוא המציא את זה.

כנראה שאת צודקת, אם כי יש אכן מנהג לאכל מאכלי חלב בחג השבועות, וגם לקשט את הבית בעשבים ובפרחים זכר להר סיני שהתקשט לקראת מתן תורה.

תגיד הרב, ילדים חייבים להשאיר ערים כל ליל שבועות וללמוד תורה?

גם מבגרים לא חייבים, אבל זה מנהג יפה מאוד. בלילה הזה בתי הפנסות מלאים ביהודים שיושבים ועוסקים בתורה. חלק מהם שומעים שעורים מעניינים, ואחרים עושים 'תקון ליל שבועות' ובו קוראים מכל ספר בתנ"ך את הפסוקים הראשונים והאחרונים שלו ומכל מסכת את המשנה הראשונה והאחרונה שלה, קוראים קטעים מספר הזהר את רשימת תרי"ג המצוות ועוד. ילדים לא צריכים להשאיר ערים כל הלילה, אבל טוב שילמדו גם הם לפחות בתחילת הלילה, גם אם ילכו לישון מאחר מהרגיל.

דוקא בא לי להיות ערה כל הלילה. אני לא אוהבת שאומרים לי: "כבר מאחר לכי לישון. מחר יש בית ספר". בשבועות יש חפץ ואפשר ללכת לישון מתי שרוצים. חוץ מזה, שמעתי שיש גם כבוד ממש שיהיה של עוגות, רונגלך וקוראסונים כל הלילה. אני מתה על זה.

יש כאלו שלטעם משהו בין השעורים עוזר להם להשאיר ערים, אבל לך אני מציע בכל זאת לישון קצת בלילה כדי שיהיה לך כוח להקשיב למחרת לקריאה היפה של המגילה. יודעת מה קוראים בשבועות?